

ROESELARE

Ree!!!

Vier keer per jaar gaan we 'Trefstappen' met de vrijwilligers van onze regionale koepel. Dat zijn natuurwandelingen bedoeld voor de actieve vrijwilligers van al onze afdelingen, kernen en werkgroepen: bestuursleden, denkers, doeners, gidsen, planners, tellers, werkgroepmensen, ... De hele zwik. We willen elkaar treffen, ons amuseren en onze kennis vergroten door ideeën, kennis en passie uit te wisselen. Maar dit terzijde.

Woensdagavond 3 mei waren we te gast in 'De Kleiputten' in Roeselare. Wim Marichal gidste ons er rond en antwoordde net op de vraag of er reeën zitten: "Nee, hier zijn nog nooit reeën gezien, waarschijnlijk is het hier te stedelijk". Waarop we de hoek omgingen, het afgesloten deel van 'De Kleiputten' instapten en deze reebok ons van op het eind van het pad op z'n dooie gemak wat stond



De eerste ree die ooit in 'De Kleiputten' werd gezien, vastgelegd door Luc Feys.

aan te kijken... Een memorabel momentje dat Luc Feys op foto kon vereeuwigen.

Later liet Jens Verhelst ons via Facebook weten dat er al 2 jaar sporen

te zien zijn bij een van de poelen in de omgeving, maar die informatie was nog niet tot bij het beheerteam of tot waarnemingen.be doorgesijpeld.

STADEN

Kikkerfossil

"Fossielen zijn alle resten en sporen van planten en dieren die geconserveerd zijn in gesteente." Zo staat het alleszins geformuleerd op Wikipedia. Geen idee of door de mens gemaakte gesteenten ook meetellen, maar dit 'kikkerfossil' vinden wij alleszins een bijzondere vondst. Hoe dan ook: rond 20 augustus 1955 raakte een

kikker in de problemen op het vers gestorte beton tussen Staden en Hoogdele. Wat er precies gebeurd is kunnen we nu niet meer achterhalen, maar het leverde wel deze spectaculaire afdruk op. Een mooie hint trouwens om volgende lente weer kikkers, padden en salamanders veilig over de weg te helpen...



Een 'fossil' van rond 20 augustus 1955.

Foto: Fabienne Van Canneyt.

TORHOUT

Alpengierzwaluw boven de stad
Vrijdag 31 maart zag Kenny Hessel, toen hij de kinderen van school ging halen, een grote gierzwaluw vliegen. Niet zomaar een gierzwaluw, maar een Alpengierzwaluw (*Tachymarptis*

melba). Deze is ongeveer 1,5 keer groter dan onze Gierzwaluw (*Apus apus*) en herkenbaar aan de witte onderzijde en bruine borstband. De zeldzame dwaalgast bleef zo'n 2 uur rondhangen, waardoor een 20-

tal vogelaars met succes naar deze knaller konden gaan kijken.

Op 22 mei spotte Kenny trouwens nog een andere klepper: een poel-snip (*Gallinago media*), ook zo'n