



Er kwamen enkele honderden mensen opdagen op de 'Dag van het Arboretum'. Foto: Georges Pollentier.

Dan bezorgen we je binnenkort meer nieuws! Geïnteresseerd? Neem dan contact op met boswachter Koen Maertens (0474/897.367).

Ook Natuurpunt Ruidenberg was present met een infostand. De zelfgebakken taart werd bijzonder gesmaakt en ook

de koffie deed deugd. De hele namiddag lang waren er gegidste wandelingen. Terwijl de ene arboretumgids vooral inspiratie putte uit de wandelbrochure en de bezoekers begeesterde met tal van interessante bomenweertjes, spoorde de andere de groep aan om te ruiken en te voelen. Wist je trouwens al dat de schors

van de suikerberk geurt naar 'Algipan'?

PS: De wandelbrochure is nog te verkrijgen bij de arboretumgidsen, bij de boswachter en bij de Toeristische dienst van Koekelare.

Ijskoude killer

Tijdens een etentje met de burens kwam het gesprek al snel op de onthoofde visjes bij hun vijver... Wie zou dit gedaan hebben? De volgende ochtend kregen we het antwoord al toen een opvallend geluid onze aandacht trok. Een ijsvogel! We zagen een oranje-blauwe schicht vanuit onze vijgenboom naar het dak van de veranda vliegen, waarna hij nog even op de schutting ging zitten om een laatste blik op onze vijver te werpen. Daarna ging hij er vandoor. De hele dag op wacht gezeten met de filmcamera in de hand en ook de afgelopen weken heel oplettend geweest, maar we hebben hem niet meer gezien... Misschien komt hij nog eens langs als het buiten terug wat kouder wordt?

ROESELARE

De Kleiputten en het Bergmolenbos in de krant

Deze column van Vincent Vanhoorne verscheen op 23/11/2016 in 'de Streekkrant' en willen we je niet onthouden:

Vanhoorn' zegg'n

Ondanks de striemende regen waren de vrijwilligers van Natuurpunt die zaterdagvoormiddag massaal aan de slag in het natuurreservaat De Kleiputten in Rumbeke. Het was de Dag van de Natuur en als volbloed natuurliefhebbers wisten zij meer dan wie anders dat de natuur ook grillige trekjes kon hebben. De winterwerkdag in het natuurgebied was een jaarlijkse traditie waarbij naar hartenlust gras werd gemaaid en wilgen werden geknot. Onder de vrijwilligers bevond zich ook Groenschepen Filiep Bouckennooghe, al was het moeilijk om hem te herkennen met die regenkap op zijn hoofd. Skiën, langlaufen of snowboarden, het zei Filiep allemaal niets, maar wilgen knotten

NIEUWS
uit onze
natuur-
gebieden

vond hij een aangename wintersport. Hij stond op een ladder aan takken te zagen toen hij werd aangesproken door collega Nathalie Muylle. "Jij kunt nogal een potje zagen, Filiep", grapte de schepen van Vergunningenbeleid en Ruimtelijke Planning van onder een grote paraplu. "Het is moeilijker dan het lijkt hoor", antwoordde schepen Bouckennooghe vanuit de hoogte. "Om te verhinderen dat je zaag vast komt te zitten, maak je eerst een snede in de vorm van een wig aan de valzijde van de tak. Dan zaag je aan de andere richting de tak volledig door. Automatisch valt de tak dan in de richting van de snede. Je kan dit uiteraard ook toepassen als je de takken in één keer afzaagt. De lengte van de stomp die overblijft op de boom moet ongeveer even lang zijn als de diameter van de tak. Begrijp je?"

Schepen Muylle fronste de wenkbrauwen. "Heb je zin in een kop soep?" Filiep daalde van de ladder af en legde zijn zaag aan de kant. Even later verwarmden beide schepenen onder een partytentje hun handen aan een kommetje tomatensoep met balletjes. "Ik krijg hier vandaag van de vrijwilligers

veel positieve reacties op het feit dat we de verkavelingsvergunning hebben geweigerd voor vijftien residentiële woningen in het Bergmolenbos aan de Babilliestraat", zei schepen Bouckennooghe die nu toch wat verkleumd was. "Luxevilla's middenin een bosgebied, dat past toch absoluut niet.. Er werden dan ook bijna 800 bezwaarschriften van burgers ingediend. Enfin, blij dat we daar van af zijn!"

Nathalie Muylle trok de wenkbrauwen op. "Daar ben ik nog niet zo zeker van. Er is ondertussen een nieuwe aanvraag ingediend voor de bouw van die 15 luxevilla's." Schepen Bouckennooghe verslikte zich bijna in zijn soep. "Toch niet opnieuw in bosgebied?" Collega Muylle schudde het hoofd. "Neen, maar de verkavelaar wil de villa's graag midden in het groen zetten en vindt de graszone van het nieuwe Sint-Amandsplein daarvoor een uitstekende locatie." De schouders van Filiep zakten spontaan tien centimeter lager, maar hij vermande zich. "Nathalie, heb jij het telefoonnummer van Wouter Deprez?"