

Zomerse drukte in de diepte

Staat het om uit te pakken met een virtueel ruikertje uit De Kleiputten? Dat zou ik deze zomer kunnen hebben samengesteld uit de dit jaar overvloedig bloeiende heeblaadjes, met daartussen het onopvallende blauw-tot-roze van de moerasvergeet-me-nietjes naast verborgen rood van de ogentroost, geel van de grote ratelaar en tere roze van duizendguldenkruid. Met blauw en purper-groen van de bedwelmende watermunt om af te werken. Van de wespenorchissen blijven we af. Met deze wilde tuil van eigen bodem willen we dolgaarne een hele schare vrijwilligers in de bloemetjes zetten.

- Om te beginnen voor alle natuurgidsen die het jaar rond groepen rondgidsen in het reservaatje. Met evenveel verve en nieuwsgierigheid alsof het de eerste keer was. En voor veel bezoekers is dat echt zo.
- Voor medeconservator Dirk die elke maand trouw de digitale Kleiputse nieuwsbrief verzorgt. Geef de.wijze.eik@skynet.be een seintje zo je ook op de hoogte wil blijven.
- Voor de nette dames die alle huisjes in het gebied aan een grondige inspectiebeurt onderwierpen: niet enkel kregen alle nestkasten een beurt, maar eindelijk werd de observatiehut binnenin ook eens onder handen genomen met een touch of women
- Voor al wie in het rood ging en liters zweet verloren heeft op de hellingen, of wiebelend met pakken riet, maaisel of ander snoeijsel naar boven zeulden tot de houtwallen uit hun voegen barstten
- Voor wie zich als eersten, geharnast en met motorzeis of kettingzaag een weg baanden, maaiden of zaagden door een groene muur tot we weer klaar konden zien
- Voor de ploeg die met grondverzet schoon schip maakte op de ijsvogelwand, nu weer aantrekkelijker dan ooit
- Voor de foeriers die voor de zo nodige nattigheid en smakelijke andere calorieën zorgden, echte lokspijs!
- Voor alle 25 sfeermakers, en daar bovenop de zon, die van de zomerwerkdag op 8 augustus weer een zomerse hoogdag hebben gemaakt. Dat doet een mens én natuur wat...

Voor wie dit nogmaals samen met ons wil beleven, het kan in deze herfst. Een warme oproep om er op zaterdag 21 november vanaf 9 uur bij te zijn om het reservaat in winterwerk te helpen zetten. Een Dag van de Natuur om er eens werk van te maken. Naar ieders maat, jong en oud.

Zoals steeds zorgen we voor alle werkmateriaal, handschoenen, drank, soep en een lekkere warme maaltijd. We leggen de groene vlag en wapens neer rond 16u.

Hiervoor graag een seintje naar natuur.mandelstreke@gmail.com of 051225852 met vermelding als jullie een halve of ganse dag kunnen blijven. Tot dan!

De conservators Dirk en Piet
Foto's: Piet Desmet



Karel en Kristien Desmet-Naessens "Le Bellet" - 19400 Monceaux sur Dordogne
Corrèze - France.



"Le Bellet"

Vakantieverblijf te huur
in het hart van de natuur

www.aubellet.com

kristien.naessens@gmail.com
0033 555 911 017
of +32 (0)486 021 249