

Drie keer hoog bezoek in de Kleiputten

Eén van de leuke bonussen van op reis gaan is dat je in de illusie kan leven voor een tijdlang niet gestoord te kunnen worden, want niet bereikbaar. Althans toch zeker vroeger, toen we op moeilijker bereikbare plaatsen met de tent rond trokken en enkel via poste restante thuisfrontnieuws konden oppikken. Meestal dus eenrichtingscommunicatie. En internationaal telefoneren was een helse klus met te duur als extra excuus.

Dit jaar had ik me voorgenomen zo lang mogelijk de mailbox ongemoeid te laten. Maar nieuwsgierigheid is van alle geslachten... En dan vallen je ogen op een verrassende bericht met foto's van negen gevleugelde boodschappers, van oudsher heuglijk nieuwsbrengrers. Die hadden zowaar een ommetje met tussenstop bij De Kleiputten gemaakt. Als levende bakens tekenden ze de skyline bovenop de wachthopen met aarde op de terreinen van Depovan. De overtuigende fotobewijzen die directeur J. Desmedt meestuurde lieten geen twijfel bestaan.

Benieuwd waarom die meute ooievaars hier eind juni kwamen rondneuzen. Nooit eerder hebben we melding gekregen van zo'n voorname bezoek. Wel eens één enkel overvliegend exemplaar, maar een hele groep? Later vernam ik dat ook op namiddag penningmeester Johan dezelfde groep had zien rondcirkelen in de buurt van de Zilverberg. De meest nabij gelegen nestelplaatsen voor de soort bevinden zich in het Zwin, op 60 km van hier en veel verderop in Planckendaal. Alleen hebben we geen info of het om een gemengde groep of enkel volwassen dieren ging, idem of ze een pootring om hadden.

Ooievaars zijn als middellange afstandtrekkers zelf ervaren reizigers die vanaf september richting Spanje en West-Afrika vertrekken. Dertig juni lijkt me erg vroeg om al naar het zuiden te vliegen, en met alle drukte wegens de massale exodus van vakantiegangers... Wie ze in Zuid-Europa en Noord-Afrika al aan de slag heeft gezien, zal niet verwonderd zijn ze in de buurt van bewoning en stortplaatsen aan te treffen om hun kostje bijeen te zoeken. Maar hier? 't Deed deugd op reis over goednieusbrengrers aan het thuisfront iets te vernemen. Toch een argument om stiekem eens de mail te blijven checken?

Een dikke maand later hadden we weer steltlopers over de reservaatvloer: ruim 20 actievelingen die van de zomerwerkdag op 9 augustus een succes gemaakt hebben. De zon deed overtuigend mee, niet zo vanzelfsprekend middenin twee dagen met de sluizen wagenwijd open. Het geplande werk met extra maaiwerk was al rond tegen halfvier, waardoor het volop nagenieten werd bij een heerlijke barbecue, maar dan lees je zo van de gezichten af tijdens de 'aprèsboulot'. Eén keer raden wie in de potten gevlogen was. Er waren nog passanten, Olivier en Veerle, die in de buurt van de oeverwaluwand 2 wigatjes en een oeverloper te zien kregen: nog maar eens 3 steltlopers maar nu in miniformaat.

We blikken ook al vooruit naar half november, Dag van de Natuur. Op zaterdag 15 november doen we een warme oproep aan alle vaste werkvrijwilligers en nieuwkomers om even massaal als voorgaande jaren het noodzakelijk beheerwerk, kappen, maaien, stapelen, graven, snoeien, vervoeren aan te pakken. Voor het voeren zorgt alweer herboriste Rita. Ook bij deze editie nummer 22 starten we rond 9 u en ronden we af tegen 16u.

Deelnemers kunnen best tijdig (liefst voor 12/11) een seintje geven aan: natuur.mandelstreek@gmail.com of een telefoontje naar conservators Dirk 051220235 of Piet 051225852.

We hebben dan een idee hoeveel we als veggie warm middagmaal moeten voorzien, idem voor soep en andere dranken.

Alle werkmateriaal zal ter plaatse zijn, inclusief werkhandschoenen. Deelnemers zijn gedekt door een verzekering die de stad heeft afgesloten. Voorzie je van laarzen en warme regenkledij.

Nog dit: de reservaatparking is vanaf dit jaar in principe niet meer vrij toegankelijk voor auto's omwille van vandalisme in het verleden en extra veiligheidsgevoel voor wandelaars. Op werkdagen en gidsbeurten is het bareel echter wijdopen en de parking volledig bruikbaar.

Welkom, we maken er samen een topnatuurdag van!

De conservators



15 NOV 2014

DAG van de NATUUR

Wij willen jou erbij in de Kleiputten!
Vanaf 09u – parking Babilliestraat - Rumbeke
Voorzie gepaste werkkledij en handschoenen.
's Middags is er warme maaltijd. Graag vooraf inschrijven hiervoor op
natuur.mandelstreek@gmail.com
www.dagvandenatuur.be