

Nacht van de kleiputten 14 september

Enkele jaren geleden organiseerden we verschillende edities van de dag van de aarde in de Kleiputten om te ijveren voor meer bos en natuur in Roeselare. Intussen is er alvast groen op papier gecreëerd rond de kleiputten en kijken we uit ongeduldig uit naar verdere uitbreidingen van het bos. Geïnspireerd op de nacht van Ter Kerst wilden we ook eens nachtelijke fauna in en rond de Kleiputten van Rumbeke onder de aandacht brengen. Het jong geweld van de jnm was enthousiast om er een tentennacht aan te koppelen.

Met een loodzware hemel en druilerige regen begonnen we de grote tent van Lieven Verbanck op te stellen en alle materiaal in de 2 tuinhuisjes van stad Roeselare onder te brengen. Onze blauw huurtoilet blonk van de natte. Maar als bij wonder klaarde de hemel op vanaf 19u en werden we voor de rest van de nacht getrakteerd op goed en droog weer. Op donderdagavond hadden Piet en Philippe Deprez een nachten bewegingscamera geïnstalleerd in de kleiputten. Op

vrijdagavond had ik er nog wat appels en noten bijgelegd. We waren nieuwsgierig om te zien welke beesten 's nachts de kleiputten onveilig maken. Op de labtop van Philippe zagen we eerst tientallen konijnen passeren maar toen zagen we opeens een schichtige vos. Het volgende beest maakte ons superenthousiast. Een steenmarter passeerde namelijk supernerveus en met gebogen rug op het scherm. In de tent werden de kleiput-safari nog eens overgedaan voor de 25 deelnemers aan de nacht van de kleiputten. Daarna verdeelden we ons in groepjes voor de verschillende activiteiten namelijk nachtvinders spotten, vleermuiswandeling in



de kleiputten en onderzoek van life-traps. Op de vleermuiswandeling onder begeleiding van David Berten werd verschillende dwergvleermuizen gehoord en werd 1 beestje rond een lantaarn gespot. In de life-traps konden 5 bosmuizen bewonderd worden. Deze muizen vallen op door hun grote oren en bruinrode vacht. De life-traps zijn valletjes met voedsel die de diertjes vangen zonder ze pijn te doen. Je moet de valletjes wel ieder uur controleren om de muizen te behoeden van de hongerdood. Voor de nachtvinders konden we rekenen op de installaties van Wim Declerck en Willy Deruyter. Het topmoment voor de nachtvinders was al achter de rug maar de verschillende kleuren en vormen en de uitleg van Willy en Wim boeiden.

Barvrouw Carmen serveerde trappisten en minder zware kost aan de dorstigen. Terwijl de jnm'ers nog een nachtspel deden, vertrokken de meeste volwassen deelnemers naar huis. Papa's Filip en Michael en Inge en haar man bleven om de jnm'ers te behoeden van bosgeesten.

's Anderdaags werden de jnm'ers en de andere deelnemers gevoederd met boterkoeken en chocomelk. Onder een stralende zon hielpen we Lieven Verbanck z'n tent op te kramen.

In de toekomst organiseren we zeker nog maal zo'n nacht van de kleiputte: mooie waarnemingen, goede ambiance en een tevreden voorzitter Piet.

Wim Marichal

Fotoverslagje van zondag 6 oktober 2013: geen observatie van najaarstrek tijdens onze birdwatch



We vatten post op de Geitenberg in Kooigem maar de mist gooit roet in het eten. Dan maar even een wandeling maken tussen de spruiten tot de mist eventueel wou optrekken, wat die niet doet.



Dan maar naar de kust van Heist. En warempel, daar is het zonnig en warm weer, maar ook geen vogeltrek wegens geen wind. Toch ook even kijken wat er te zien is ter hoogte van het Zeebos in Blankenberge.