

Dag van de Natuur: weer een schot in de roos!

Zeker met 80 waren ze, terwijl ze zich zo lang mogelijk schuil hielden, geholpen door de dekking die mist hen bood. We hebben het over de opvliegende wintertalingen wanneer de werkvrijwilligers op het schiereiland in het reservaat opdoken. Een krijgsende waterral liet zich vanuit het dichte riet nog even horen, maar die werd gauw overstemd door bosmaaiers en kettingzagen om rietzones en wilgenstruwelen aan te pakken. Achter die gehelme mannen werd het wegharken en slepen van wat tegen de vlakte ging, of soms uit het water moest gevist worden. Ruwweg telden we half zoveel werkvolk als talingen: die opkomst was op zijn minst weer een succes! En het weer vraag je je af? Behalve de uitvallende mist die even voor een milde douche zorgde, bleef het windstil en droog: meer moesten we niet hebben. Voor het 21ste jaar op rij dus weer maar eens prima meewerkende weergoden.

JNM-er Jan had nog maar net een eerste vinger naar een tak uitgestoken en bingo! Een gedroomde kans voor Martine om haar onvermoede EHBO-talenten en de verbandkist toch eens te kunnen uitproberen. Maar het bleef bij die ene doorn en wondje. Slijkmannen en met herfsttinten bijgeschilderde dames zakten wat later af naar de soep, een zoveelste gesmaakte creatie van Rita.

Wie in de buurt van het reservaat **De Kleiputten** komt, zal het verschil wel merken. Ondiepe waterpartijen die meer licht krijgen zijn al vanaf de kijkwand te zien. Een rondwandeling op het vrij toegankelijk pad brengt je langs de vele opgefriste kopjes van de knotwilgen, idem voor de opgehoogde takkenwallen. Na de middag kregen we assistentie van Amina, die dampend maar zonder zuchten boomstammetjes versleepte tot bij de reservaat-poort. Haar konden we met Vera's koffie en gebak geen plezier doen. Ze zou er overigens nauwelijks de kans toe gehad hebben: alle cakes waren in een mum van tijd soldaat gemaakt...

Geen misthoorn als afsluiter, wel een hartelijk dankje aan alle vrijwilligers, Natuurpunters, enthousiastelingen van de JNM, werkers achter de schermen en natuurlijk Amina met menner Luc. Laten we de winter na deze geslaagde plaatselijk 21ste Dag van de Natuur het reservaat nu maar weer inpalmen!

Ook in **Westrozebeke** vloog die Doe-Dag evenmin ongemerkt voorbij: veel handen uit de mouwen voor een echte bosaanplanting. Zelf waren we in er met een kleine delegatie bij in het toekomstige Polderbos. Tientallen gezinnen hielpen er meer dan de helft van de 5150 hazelaars, elzen en eiken te planten, wat in de zompige bodem vaak zwaar werken was. De gemeente Staden beloonde alle medewerkers met een gesmaakt warm tractaat.

In Hooglede zakten ruim 250 ouders en kinderen af naar de Atlantahal voor de aanplant van hun geboortebomen, waar naast heel wat animatie ook een bord werd onthuld. Wegens de kletsnatte grond werd het planten op het terrein uitgesteld naar later. Veel jonge gezinnen hadden er echter voor gekozen hun geboorteboom in de tuin een ereplaats te geven.

