

Ringen van jonge steenuiltjes in Meulebeke

In samenspraak met Ludo Momerency hebben we dit jaar de oude steenuilenbak vervangen door een PVC anti-marmerkast. Ieder jaar is er een vast koppel steenuilen die in de knotwilgen wonen. Omdat deze kunststofbakken nog in de proefperiode zitten, was het bang afwachten of de nieuwe bak in de smaak zou vallen van de uilen.

In het voorjaar had ik al voorzichtig eens gegluurd in de kast maar nog géén sporen gezien van eventuele 'uile'-activiteiten. Ik was een beetje ontgoocheld want ik had stiekem gehoopt dat ze deze nieuwe woonst zouden vieren met de nodige ambiance...Niets daarvan. Zou die lange strenge winter daarvoor tussen zitten? Toch werd mijn geduld beloond, toen ik bij een tweede gluurbeurt een uil slapend aantrof in de bak. Oef, ik was content, de uiltjes waren dus niet verhuisd naar andere oorden. Méér zelfs, het was een kroostrijk gezin met alstublieft 4 mooie uilejongskes. Ze hadden wel héél goed hun best gedaan, want verleden jaar hadden ze maar 1 jongske op de wereld gezet. Wat een nieuwe woonst toch kan doen !

Op 7 juni werden de jongen geringd door Ludo Momerency in aanwezigheid van het 6de leerjaar van de Basisschool Sint-Antoonius met Juf Christine. De kinderen keken met veel bewondering maar toch met een beetje angst. Sommigen hielden hun adem in, anderen hielden de handen voor hun gezicht, toen Ludo met zachte hand toch een tang hanteerde om de ringen rond de pootjes te plooiën van de uiltjes. Op dit evenement was er géén gebrek aan supporters om dit mee te maken, of was het voor de koffie achteraf?

Ludo had zijn echtgenote Ingrid meegebracht om eventueel assistentie te verlenen bij het ringen, Martine Lakiere had ook eens graag jonge uiltjes in de handen gehouden. Natuurpunters Nadine Deryckere en echtgenoot Martial waren ook benieuwd hoe dit allemaal zou aflopen. Uiteraard had ik huis- en -natuurfotograaf Luc Lambert uitgenodigd om dit allemaal vast te leggen.

Willy De Ruyter



Kleiputtenieuws

Zomerwerkdag

Het was ideaal werkweer op de Kleiputse zomerwerkdag van 10 augustus 2013. Niet meer de grote hitte van de weken ervoor maar ook geen natte dag zoals 2 jaar geleden. Zon en wolken zorgden voor voldoende afwisseling. We konden ons zowaar een beetje als een woudaapje voelen. We moesten behendig tussen lange gras- en rietstengels klauteren op de steile kleiputhelling. Wanneer de inspanning wat te zwaar werd, zag ik menigeen de paalhouding aannemen door even op de riek te leunen. Insecten, visjes en amfibieën stonden echter niet op ons menu. We kregen 's middags heerlijk belegde pistolets en als afsluiter de stilaan traditioneel geworden veggiegrill, al waren er toch enkele 'echte' worsten voorzien – zo was er voor elke 'woudaap' wat wils.

Nog een oproep: trek niet zoals de woudaapjes deze winter naar het tropische zuiden, maar kom terug meehelpen op de Dag van de Natuur 16 november 2013. Bedankt!

