

## Doe mee aan 2 topdagen voor onze natuur op 17 en 18 november

Toegegeven, we hebben iets met afgeronde getallen. Daar willen we al van oudsher iets speciaal van maken. Allicht ligt het ook een stukje in onze breugeliaanse volksaard om te kunnen vieren naar aanleiding van jubilea. Met de twintigste Dag van de Natuur willen we op die traditie naadloos aansluiten.

Voor het eerst organiseerden we een natuurwerkdag in de Kleiputten op die Doe-Dag in november 1993. We hebben het niet nageteld, maar dat er ondertussen al duizenden man- en vrouwen zijn gepresteerd door honderden werkwilligers, daar kan je donder op zeggen. Dit kunnen we niet zo maar ongemerkt laten passeren. Kom dus zeker langs om dit met of zonder kinderen mee te beleven!

### Zaterdag 17/11 in De Kleiputten: 20ste Dag van de Natuur

Het jarenlange terreinbeheer heeft ervoor gezorgd dat het moerasgebied zijn open karakter kan blijven behouden. Maar de boodschap blijft: continu ingrijpen. Wegens het diepgelegen en zeer natte karakter van het gebied bestaat dit vooral uit handenarbeid. Dit kennen de habitués al: riet maaien in de natste delen en hetzelfde met de ruigten op de hellingen. Verder ook de opmars van wilgen en elzen door kappingen afremmen.

Alle maaisel en hakhoutresten worden afgevoerd naar takkenwallen. In deze voormalige kleigroeve wil dit zeggen dat we met het materiaal de hellingen op moeten: in kruiwagens voeren, dragen of –slepen. Voor deze editie zullen we wel héél bijzondere vrijwilligers aantrekken. Twee Haflingerpaarden zullen hier voor het eerst aan het werk zijn. Voor hen reserveren we de zwaarste stronken: een niet te missen gespierd spektakel. Haflingers zijn van oorsprong een Oostenrijks ras en staan bekend om hun soberheid en kwaliteiten als trek- en lastpaard in de bergen.

Aan de buitenrand van het gebied krijgen knotwilgen een snoeibeurt, zetten we enkele percelen om in hakhout en worden ook daar de takkenwallen aangevuld. Dat er voor bevoorrading gezorgd wordt, spreekt voor zich. Inclusief soep en een smakelijk vegetarisch noenmaal. Heb je nog excuses?

Praktisch:

Waar: Reseruaatparking bij de Babilliestraat

Wanneer: Zaterdag 17/11 vanaf 9u tot 16u

Meebrengen: laarzen, werkkledij. Alle materiaal en werkschoenen zijn er beschikbaar.

Wil liefst tijdig een seintje geven naar: natuur.mandelstreke@gmail.com of 051/225852. Dan hoeft ook niemand honger te lijden.

### Zondag 18/11 op verschillende locaties rond De Kleiputten

Na het grote succes van het geboortebos vorig jaar gaan we met de gemeente Roeselare op de ingeslagen weg verder, hand in hand met de realisatie van het Bergmolenbos.

Zeker op 2 lokaties zijn we vanaf 9 u aan de slag: aan de rand van het Speelbos (Oude Maria's Lindestraat) wordt een haag aangeplant en in de buurt van de Vabi-hoeve (Wagenstraat) is er een bosaanplant voor het geboortebos 2012 voorzien.

Aan de rand van het reservaat kunnen kinderen en hun ouders meehelpen zoeken om een nagelnieuw insectenhotel van een natuurlijke interieur te voorzien. Rietstengels, vermolmd houtblokken, alles wat in de buurt gevonden wordt waarin kleine holten aanwezig zijn of kunnen gemaakt worden, is dienstig.

Rond 11u zijn alle deelnemers welkom op een hartversterkertje bij een stalletje in de vlakbij gelegen hoogstamboomgaard of op de reseruaatparking in de Babilliestraat.

Meer info en hoe inschrijven over deze Doe-zondag vind je vanaf eind september op [www.roeselare.be](http://www.roeselare.be). Dit nemen we op onze website over, waarop je meteen de laatste wijzigingen over de beide Dagen van de Natuur kan vinden.

De conservators Dirk en Piet



## Putten uit het zomernieuws van het reservaat

*Voor een keer geen insecten, vogels, of amfibieën die bovenaan de waarnemingslijstjes staan. Hoewel, ze waren er natuurlijk nog allemaal, maar hielden zich gedeisd bij de invasie op 11 augustus van een kudde grote zoogdieren in zomerkleed. Geen baltstooi, ook niet om hun kunstjes te tonen (hoewel...) of mee aan te schuiven aan de gedekte tafel die het reservaat te bieden heeft.*

We willen er niet langer omheen draaien: met meer dan 20 vrijwilligers werd er die zaterdag in en rond het gebied berewerk verzet. Beelden vertellen meer dan volzinnen. Reken daar het ideale weertje bij, dan bekom je hét recept voor een zeer gelukte zomerwerkdag. Met passende ambiance en weliswaar moeizaam gestarte maar zeer gesmaakte vegetarische barbecue werden de

werkzaamheden afgerond. Herboriste Rita had ons op culinaire wijze weer eens weten te verwennen, waarvoor hartelijk dank! Al zin in een afspraak voor volgend jaar? Met de Dag van de Natuur in de herfst kan je al eens komen oefenen...

Tegen dan zijn ook de bouwwerken voor een nieuwe permanente pompkoker achter de rug en moet de controle over het waterpeil een fluitje van een cent zijn. Maar er is meer ambitieus waterwerk in het vooruitzicht, wat de aantrekkingskracht van het buffergebied voor watergebonden organismen alleen maar kan verhogen. We durven al luidop dromen over een plan Woudaap, waar we het zeker in de herfst over moeten hebben.

De conservators Dirk en Piet



**GRONDSTOFFEN**  
VOOR DE CHAMPIGNONTEELT

Kachtemsestraat 330 - 8800 Roeselare - 051 26 55 80 - [www.sterckx.com](http://www.sterckx.com)

