



## Kleiputtennieuws

### De Kleiputten weer op peil deze zomer?

*Heb je dat ook weer elk voorjaar? Mij overkomt het in elk geval. We missen al jaren zomerboodschappers als leeuweriken en graspiepers. Horden zwaluwen in onze contreien blijven enkel nog in ons lange termijnegeugen steken. Gevoelige zomergasten die voor een deel het visitekaartje van ons reservaat hebben gemaakt, krijgen het op veel plaatsen erg te verduren. Meer nog, toen we zopas in Friesland een heerlijke vierdaagse beleefden temidden overweldigende en intacte biotopen, hebben we niet eens een zomertortel gehoord. Waarom zouden ze ons schortje natuur dan nog komen opzoeken?*

Akkoord, in de haast 20 jaar dat we het beheer over het gebied voeren, hebben ze nog niet één jaar verstek gegeven. De eerste mei was al lang voorbij en nog altijd noppes. Toen na half-mei ineens toch 2 knorrende roepstemmen te horen waren, gaf dat ineens een echt oef-gevoel. Besefte dat de trekduifjes de Afrikareis alweer overleefden, ondertussen ontsnapt aan Maltese of Italiaanse gewapende fijnproevers en het hier blijkbaar duidelijk naar hun zin blijven hebben. Het zelfde gevoel overkwam me bij de melding van de meester-imitator: een luidkeels zingende bosrietzanger, ook een lange afstandstrekker. Hoe blijven ze het vinden? Met de recente uitbreidingsplannen ziet het er hier voor hen gelukkig veelbelovend

uit. Ook andere soorten, inbegrepen planten en insecten, krijgen weer meer ademruimte, zeker als naast bosuitbreiding ook de plannen met de aanleg van nieuwe waterpartijen in de omgeving versneld gerealiseerd kunnen worden. Nu we het toch over water hebben: het voorbereidend studiewerk rond een nieuwe pompinstallatie met verhoogd zomerpeil is rond, en kan in het reservaat van de installatie na het broedseizoen werk gemaakt worden. Vanaf het najaar moet het dan lukken om baas te worden over het eigen waterniveau.

Maar er ligt ook voor jullie werk op de reservaatplank. Ben je gretig om zelf poolshoogte te nemen, of wil je een zomerdagje gezonde afkoeling zoeken in het gebied? Het kan! De reservaatpoorten staan op **zaterdag 11 augustus vanaf 9 uur** wijd open om het ondertussen traditionele natuurbeheer met veel man/vrouwkracht te kunnen aanpakken. Zoals altijd: een mix van zwaar en licht werk, voor elk wat wils. Wij zorgen voor het nodige werkmateriaal, handschoenen én werk.

Over de middag leggen we de werkploeg in de watten met picknick en drank. Als je weet dat Wim hiervoor uitkijkt, zal dat wel in orde zijn. Vanaf 16 uur sluiten we de fysieke uitdagingen af om er ter plaatse te genieten van één en ander op de rooster. Voel je, zelfs zonder pomp, ook al het water in de mond komen? Aarzel niet!

Praktisch:  
Om de aantallen en hoeveelheden beter te kunnen inschatten, is het wenselijk ons tegen 8 augustus een seintje te geven op: 051/225852 of voorzitter@natuurpunt-mandelstreke.be.

De conservators Dirk en Piet

