

# In de put en rond de pot met de Dag van de natuur

15 november: de dertigste editie van de jaarlijkse Doe-dag van de Natuur. In ons reservaat waren we aan de helft toe, dus 15 jaar. Toeval wellicht dat we net met 45 deelnemers aan de slag zijn gegaan. Maar dat de weergoden ons evenveel jaren weer bijzonder gunstig gestemd waren is niet zomaar een geluksslag meer. Droog en ideale werktemperatuur!

Dit betekent ook dat er bergen werk kon worden verzet. Wat geschiedde...

Voor het eerst namen we in de bufferzone rond de Kleiputten een jong beboste zone onder handen. Hier willen we naast de knotwilgenrij een hakhoutzone krijgen. Met het snoeihout werden verder takkenwallen aangelegd.

In het reservaat lieten we de rietzone ongemoeid. Op de westelijke helling tot aan de ondiepe vijverrand, een geliefkoosde plek voor heel wat warmteminnende insecten, vergrootten we de open ruimte. Ook hier verhuisde het hakhout naar enkele houtmijten.

JNMers (zie elders in dit nummer) namen de nestkastencontrole en reiniging voor hun rekening (bezetting 100% met mezenesten). Ze zorgden er ook voor dat de aanvliegroute bij de ijsvogel(nest)wand weer werd vrijgemaakt. Op enkele plaatsen hakten we ons een vlottere doorgangen

langs het wandelpad. Heel veel vrijwilligers (hm...), JNM en MOS, jong en oud, werden ingezet om het snoeihout te verhuizen, vaak tegen de steilere hellingen op, gewoon los in de armen of op wiertjes richting takkenwallen.



Alsof ze het gewoon raakten, bleven de vele meerkoeten en zelfs aalscholvers op de vijvers of minstens in de buurt. De wintertalingen vluchtten tussen overhangende wilgentakken langs de oevers van de grote vijver.

Over de middag kozen we zelf voor de vluchtroute richting Vera. Haar (laatste) dampende hutsepot rond een geïmproviseerde veldkeuken kon weer iedereen overtuigen. En dan die heerlijke cake en koffie om de gaatjes te vullen. Voor de nieuwe kokkinnen wordt het niet gemakkelijk om vanaf volgend jaar haar kooktalenten te evenaren.

Maar over het recept wil Vera geen geheim maken. Dank je voor al die zeer gesmaakte cateringjaren!

Het was al haast donker toen we, nakaartend over de weer geslaagde beheersdag, op de parking verrast werden door een laag opvliegende houtsnip die deze dag, verstoppertje spelend, heeft kunnen meemaken. Een toegift met iets van een duidelijk dankjewel voor alle deelnemers!

Piet



Reiger

Smalle stille vogel  
gebogen langs de waterkant  
de winter kaatst grijs uit je ogen  
eb en vloed schuiven fluisterend  
door eindeloze krekens  
een broze riethalm breekt  
vogel die half luisterend  
naar 't woelen van een verre vis  
en halfbevoren van gemis  
de snavel in de veren steekt

Hans Warren

Uit: Met gekleurde billen zou het gelukkiger leven zijn/samensteller Jan Van Coillie