

Meer dan zonnen in de Kleiputten op 9 augustus.

Midzomer, maar zonder nacht noch droom. Wat, denk je, een zeldzaam zonnig dagje van de kostbare verlofperiode spenderen aan een potje in-een-moeras-gaan-ploeteren? Dankjewel!

Da's buiten de waard gerekend: niet alleen habitués waren op de zomerbeheersdag afgezakt naar de Kleiputten, maar ook een nieuw gevarieerd doe-publiek.

De zowat 20 dulle werkers volgden in het rietveld de maaiers op de voet. Dat betekende vaak extra koeling in het ondiepe water. De afvoer van het gemaaid riet is een intensief werk, waarbij alle transporttechnieken over het water en op land werden uitgetest. Met wisselend succes maar uiteindelijk kwam alles op de stapelwallen en een overvolle container terecht.

Het resultaat, zeg maar metamorfose, mag er zijn: het zonlicht dat opnieuw kan doordringen tot op de ondiepe waterzones, belangrijk als libelleneldorado en vissenbroedkamer. Traditioneel werden de paden gemaaid om te felle verbossing van de moeraszone tegegegaan.

Even traditiegetrouw hadden we toeschouwers van de andere kant: een heel klad meerkoeten, aalscholvers, oeverloper, sperwer, ijsvogel en kleine karekieten, die er ook nog, toen wij er de brui aan gaven, bleven rondhangen. Als bonus vonden we voor 't eerst weer orchideeën en een massale berm met rode ogentroot. De inspanningen werpen duidelijk vruchten af!

Dank aan alle gedreven vrijwillige medewerkers! En vergeten we vooral Wim niet die onze droge levers en holle magen een flinke en zeer gesmaakte onderhoudsbeurt gaf. Geloof het of niet, opnieuw hadden we de perfecte weerkaarten getrokken: het reservaathekken was pas dicht of de eerste regendruppels waren er al. Popel je ook al voor de volgende afspraak op 15 november, dag van de Natuur?

De conservator



Dag van de Natuur... op 15 november eens uit een ander vaatje putten?

Vorig jaar liep het al storm. Nochtans zo goed als windstil, maar wel massa's weldoeners op strooptocht in de Kleiputten, zoals we de najaarswerkdag hadden aangekondigd. We raken wat de tel (16?) kwijt, maar dit jaar willen we echt niet onderdoen. Met de aanstekelijke animositeit van de vorige dagen van de Natuur willen we zelf meer dan zestig deelnemers halen in en om ons reservaat de Kleiputten. Jong oud, voor elk een gepaste natuurrijke klus in een voor Roeselare sublieme groene omgeving.

Waar zijn we wel al zeker van?

- Alle werkmateriaal, die we van de stedelijke werkplaatsen ontleenen, met inbegrip van werkhandschoenen (ondertussen ook maten voor kleinere handen) en voor de (maai- en zaag)machinegebruikers veiligheidskledij en dito helmen.
- Voor alle deelnemers een ongevalverzekering die we via de Stad afsluiten.
- Bergen werk: snoeien, hakhout kappen, wilgen knotten, nestkasten nazien, houtwallen aanvullen, ruigte en riet maaien, transport van het vele snoeimateriaal, ijsvogelwand aanpassen, ...
- Deugddoende warme soep en Vera's hutsepot (ook vegetarisch voor wie dat wenst) voor wie over de middag blijft.
- Fris- en andere dranken om tussenin bij te tanken.
- Een heel gemoedelijke sfeer, met frisse neuzen in dezelfde richting.
- Ideaal herfstweer, zoals we al elk jaar hebben meegemaakt (sic!)
- Onverwachte najaarswaarnemingen: we houden de tanden nog opeen geklemd.

Waar hebben we het raden naar?

- Wie er uiteindelijk allemaal zal bij zijn
- Of je je werktenu (regenkleidij mag...) en laarzen bij hebt.
- Of je er al vanaf 9u bij zal zijn, of alleen 's morgens, of in de namiddag... (tot 16u)
- Of je mee wat uitkijkt dat het werkmateriaal niet zoek raakt: hiermee vermijden we een hoop zoekwerk bij het opruimen
- Of je de datum van zaterdag 15 november al in je agenda hebt geprikt?
- Of je vooraf een seintje geeft, waardoor we een idee krijgen wat we moeten voorzien?

Dit kan door te mailen naar natuur.mandelstreke@scarlet.be of natuur.mandelstreke@gmail.com

Bellen kan ook: 051/225852 (Piet Desmet) of 051/220235 (Dirk Vandewalle)

Kom de Kleiputten beleven ten voeten uit, de natuurlijke bewoners zijn jullie er al dankbaar voor!