



Er zijn van die dagen dat alles meezit, en wat mij betreft, kunnen er dat niet genoeg zijn. Met wat prille nachtvorst als entree en bepoederd met sfeervolle beelden in de nevel langs de toegangsweg naar het reservaat, beloofde het een uitgelezen dag te worden om beheerswerk in het reservaat te organiseren.

De opkomst loog er niet om: zowat 60 vrijwilligers, met naast habitués een flinke delegatie meisjes van Barnum, zagen we het reservaat in en uit struinen. Sleuren aan takkenbossen, rietschelven, en ander maaisel om de nieuw aangelegde houtwallen op te vullen. Hiermee willen we de moeraszone voldoende open houden, of verbossing en verruiging tegengaan. Op de westerhellingen moeten de kappingen voor een voldoende grazige en tegelijk warme oppervlakte zorgen in de zomer: warmteminnende insecten blijken het hier naar hun zin te vinden.

Op het schiereiland zorgen we telkens opnieuw voor voldoende licht in de ondiepe oeverzone door het riet te maaien. Het resultaat is nu al aan de waterplanten en libellenpopulatie te merken.

Bij de oostelijke oever herstelden we de ijsvogelwand en verbeterden we een vrije aanvliegroute vanaf de waterkant. Leuk was dat tijdens de werken een ijsvogel kwam langsvliegen...

Ondanks de verstoring met kettingzagen en bosmaaiers bleven een hele groep meerkoeten, wintertalingen, enkele dodaarzen, kuifeend en aalscholvers in de buurt. Over de middag hadden we, naast dik 30 hongerige magen, een sperwer op bezoek: Vera's hutsepot was namelijk ook op niet-vegetariërs voorzien en weer erg aantrekkelijk. Ik zwijg nog over de homemade cake en co (voor koffie)...

Tijdens het opruimen liet een waterral zich herhaaldelijke keren luidruchtige horen, teken van goedkeuring? Of eerder iets van: het is nu al welletjes geweest... wij zijn terug aan zet! Kort daarop doken wiekelende aalscholvers gretig terug het reservaat in.

Dank aan het gezonde enthousiasme en serieuze werkverzet van de vele vrijwilligers van Natuurpunt, JNM, de Gezinsbond, Barnum of zo maar. Idem voor de technische assistentie van de stedelijke werkplaats.

Piet



Niet alleen het maaisel werd afgevoerd...



Overheerlijke hutsepot, een jaarlijkse traditie op de dag van de Natuur!