

We hielden het niet voor mogelijk: de 13^e keer een herfstwerkdag in de Kleiputten met ... schitterend najaarsweer. Storm de nacht voordien, zo goed als windstil de eigenste morgen. Met ruim honderd werkwillige handen van enkele gezinnen en gezinsbondsleden, milieuraadsleden, veel Natuurpunters, JNMers en student(inne)en. Opnieuw was er een opvallende delegatie van Barnum, waarvan de werkdag in het MOS-project (Milieuzorg Op School) kadert. Veel handen betekent veel werk kunnen verzetten.

Dirk verzeilde met zijn harem en jong plantgoed in de

hoogstamboomgaard. De knotwilgen rond het maaiveld kregen een snoeibeurt. In het reservaat waren nestkastcontroles, wilgenkappingen, ruigte en riet werd gemaaid en de paden langs de omheiningen vrijgemaakt om de doorgang open te houden.



De met veel zorg en een haast geamputeerde vinger gemaakte uilenkast van Ludo hingen we op in de buurt van de verdwenen natuurlijke nestholte in het Sterrebos. Weliswaar met kunst en vliegwerk van Koen en enkele gelegenheidstrapezisten. Het ouderpaar bosuilen had ons al van meet afaan in het snotje! Bij het zwaarste labeur ondergingen heel wat 'slepers' een ware metamorfose: na enkele malen de hellingen op en af veranderden ze echt in gecamoufleerde wandelende takkenbossen, roodaangelopen en met beslijkte kleren. De houtwallen groeiden, honger en dorst ook. Voor het eerst raakten we helemaal doorheen onze voorraden.: Alles moest eraan geloven: alle soep op, Vera's hutsepot op de bodem leeg, gesmaakte cakes verdwenen en stel je voor: Wim die uiteindelijk genoeg moest nemen met fruitsap, bij gebrek aan bier... Tussendoor ook genieten van zon, ijsvogel, waterral, rietgorzen, wintertaling, aalscholvers, sperwer en na het sprokkelen van alle werkgerief (niets ontbrak!!), nog een vlucht kauwen waartussen een luidscheldende halsbandparkiet. We danken iedereen die ervoor zorgde dat deze doedag weer een succes werd!