

II. NATUURBEHEER

Zomeropkuis in de kleiputten: zaterdag 13 augustus 2005



Rond 9u. stonden 15 dappere werkers te popelen om aan de slag te gaan in het reservaat. Het weer was uitstekend om wat sleurwerken te verrichten. De knotwilgen werden terug voorzien van een keurig kapsel, hun zijsprongetjes werden gekortwiekt. Het wandelpad en de aanpalende graspartijen werden gemaaid door de maaimachinisten van dienst: Koen en Peter. Dit maaisel werd dan door velen, klein en groot, naar de haagberm (tussen de kastanjepalen) gebracht en opgestapeld. Onze jonge reservaatbezoekers zullen opnieuw kunnen genieten van de natuur zonder in "netelige" situaties terecht te komen. De natuur op haar beurt verraste ons met enkele 'special acts'. Een overvliegend witgatje (het gaat hier over een vogel) begon de revue. Daarna volgden enkele tijgerspinnen en een muskusboktor die zich van zijn schoonste kant toonde. De hoofdact, of moeten we spreken van de hoofdvogel, die werd afgeschoten door een jonge purperreiger. Het jonge dier demonstreerde ons naar hartelust zijn vliegkunsten en vangtechnieken. s'Middags en bij de afsluit zorgde "catering Wim" voor een welgekomen fris drankje en een krokant hapje...

Dirk Vandewalle

