

Aan de Vijfwegen, iets na vijven...

De lente op zich is elk jaar opnieuw een bekoring, maar soms kruipen daar superdagen tussen. 3/5 was er zo eentje. Voor veel van de vijftig – bestaat toeval nog? – deelnemers een compleet nieuwe ervaring. Nee, er werd niet gezongen van in dat klein stationnetje, 's morgens in de vroege. Van bij de duistere start was het lastig tellen, maar op de tast volgde Wim me met de helft van de groep (5 x 5). Een eerste aanhef begon met de schrapende zang van een zwarte roodstaart (verder onzichtbaar) maar snel kwam een hele horde meer eloquente zangers aan het woord in de fraai ontwikkelde berm langs het oude treintraject. We besparen julie alle namen, maar in het totaal werden het 39 soorten, waarvan de net uit het zuiden aangekomen grasmussen bijzonder goed vertegenwoordigd waren. Met de Stadense burgemeester (geen stadsmus!) erbij net veertig...

Als die nog niet zouden bedacht zijn, the big five van de voorjaarszangers/lange afstandstrekkingen waren er allemaal bijeen. Onder de voor de regio ondertussen absolute top-performers hebben we het over koekoek, nachtegaal, tuinfluiter, wielewaal en zomertortel. En niet zomaar heel schuchter, maar met volle overtuiging.

Als totaalbeleving gaat dit terug naar mijn kortebroekenperiode. Verder op de wandeling had de plaatselijke duivel-doet-al Ivan Bruneel bij een veedrinkpoel 2 fuiken bovengehaald. Als beeld bij de vroege klanken liet hij ons waterbeestjes zien als naaldwants, geelgerande watertorren, dikkopjes, stekelbaars en 3 salamandersoorten. Voor velen was de zeldzame vinpoot nooit eerder gezien!

De tijd vorderde veel te snel en dus de wandelweg ingekort om het ontbijt te halen. We waren het stationnetje nog maar net binnen om van een overvloedig en heerlijk Oxfamontbijt te genieten, of de krampachtig dichtgeknepen wolken waren aan een dringende ochtenplas toe. Zeg nu zelf, allemaal voor slechts €5: voor iedereen smaakte dat naar meer!

Met heel veel dank aan de medeorganisatoren en prima partners van de Oxfamploeg, het Westvlaamse Hart en Staden. Meer van dat!

tekst: Piet Desmet
foto's: Ivan Bruneel

