

Historiek in vogelvlucht vanaf 14 april 1954 tot vandaag

Nadat we van de oorlogswonden herstelden, kreeg het plaatselijk verenigingsleven een adrenalinestoot. Wat meer vrije tijd was hier niet vreemd aan. Ook nieuwe domeinen kwamen in de belangstelling. Verenigingen rond vogels houden en vangen waren al populair, maar natuurstudie en -beleving in Roeselare stonden nog niet in de etalage. Het inspirerend enthousiasme van plaatselijke natuurpioniers en collegeklasgenoten rond spilfiguur Paul Houwen leidde tot de oprichting op 14 april 1954 van een plaatselijke afdeling van de ornithologische vereniging De Wielewaal. Dit allemaal onder goedkeurend (katholiek) toezicht van voorzitter E.H.Seghers.

Als 18de afdeling en vijfde in West-Vlaanderen kreeg Wielewaal Mandelstreke vooral meer bekendheid door de wekelijkse publicatie van een natuurrubriek in de Weekbode. Hiervan kon je de voorbije jaren onder Uit het archief van de afdeling al heel wat bijdragen lezen. Het ledenaantal steeg vrij vlug van 30 tot 80 leden. Op het programma stonden lezingen en natuurfilmavonden, naast uitstappen naar natuurgebieden in binnen- én buitenland. Die uitstappen werden vrij snel echte familieaangelegenheden, waarbij de bus gauw volliep. Niet iedereen beschikte dan over eigen vervoer.

In 1957 werd in afspraak met de stad Roeselare de Kleine Bassin als 'vogelreservaat' ingericht. Vooral het educatief aspect moet hebben meegespeeld: in de omheinde langgerekte vijver kon het publiek zich vergapen aan bijna alle inlandse eendensoorten, tot zeldzaamheden als witoogenden toe. Het mag duidelijk zijn dat het bij deze levende collectie allemaal om in gevangenschap gehouden en dus gekortwiekte watervogels ging. Een groot deel van de middelen werd aangewend om aankoop van de dieren te financieren en in voeder te voorzien. Verspreid geplaatste nestbakken waren bedoeld om tot broeden te laten komen en de jongen de vrijheid te gunnen. Jaren later bleven hiervan vooral nog waterhoen, meerkoeten, wilde eenden en een paartje knobbelzwanen over, die echter wel tot broeden kwamen. Bruine ratten konden de gelegenheidsvoeding bijzonder appreciëren en gedijden dan ook uitstekend langs de steile oevers...

Het echte natuurbeheerwerk kwam pas van de grond met de oprichting in 1980 van het natuurrezervaat de Mandelhoek in Ingelmunster. Toen telde Mandelstreke ongeveer 250 leden over een tiental gemeenten met Roeselare als kern. Voor het beheer van het 7 ha groot moerasgebied tussen de Mandel en de vaart kregen we er een prille plaatselijke natuurvereniging vzw. De Buiszard als partner bij. Vrij gauw zouden het reservaatbeheer helemaal op hun schouders nemen, tot op vandaag.

In 1985 stonden we op de bres om te voorkomen dat de Rumbeekse kleigroeve met afval zou worden volgestort. Het oudste gedeelte kreeg de groeve het statuut als reservaat en vanaf 1993 kwamen De Kleiputten onder ons beheer. Dit werd de kern van een stadsrandbos, later Bergmolenbos gedoopt en dat meer dan 120 ha groot moet worden. Dit sluit aan met het historische Sterrebos.

In de jaren negentig zagen heel wat werkgroepen het levenslicht die zich met succes inzetten op soortbescherming in ons gebied. Denken we aan een resem acties van de werkgroepen rond steenen kerkuilen, (gier)zwaluwen, amfibieën en zwammen-lichenenmossen. Tegelijk is er de groeiende inzet van een hele groep vrijwilligers voor het reservaatbeheer.

Met de fusie in 2001 van De Wielewaal en de Vlaamse afdeling van de Belgische Natuur- en Vogelreservaten was Natuurpunt geboren. Dit gaf voor Mandelstreke een ledenboost dat snel steeg tot ongeveer 1000 families. Hoewel ons werkingsgebied nadien inkromp en we een paar honderd leden 'overdroegen' om zuster-

afdelingen te kunnen steunen of oprichten, nam dit ledenaantal niet meer af. Vandaag blijven we actief in de gemeenten Roeselare, Staden, Hooglede-Gits, Moorslede en Ledegem.

Dit jaar zijn we ook al aan het 42 ste jaar toe van het driemaandelijks afdelingsblad Door Weer en Wind, met een oplage van ruim 1100 exemplaren. Samen met de website houden we de eigen leden op de hoogte van regionaal natuurnieuws en -activiteiten. Dit korte overzicht is maar een greep uit de activiteitenwaaijer waar we ons onverminderd voor meer natuur inzetten en iedereen nader kennis met eigen natuur willen laten nemen. Redenen te over om dit naar aanleiding van ons 60 jarig bestaan tijdens een passende viering op 14 september in de kijker te zetten. Het feestprogramma vind je in het volgend nummer. Iedereen welkom!

Piet

