

Bij het overlijden van Bart Verhaeghe

Met gans NP Mandelstreke stonden we perplex: met ongeloof moesten we vernemen dat Bart heel onverwacht thuis was ingeslapen, voor altijd. Met moeite beseffen we wat zo ineens, en veel te vroegtijdig geveld worden, voor Cien en het gezin moet betekenen. In naam van velen willen we langs dit ledenblad onze deelneming en steun betuigen.

Bart, in wiens buurt we ons zo graag ophielden, altijd gereed voor een kwinkslag, maar tegelijk nuchter en zonder franje: eerlijkheid troef. Sinds je studententijd leerden we je kennen: het idealisme van toen bleef je nu nog steeds consequent uitdragen. Met de natuur als anker en de warmte die we voelden wanneer we bij jullie langskwamen. Ondanks je immense, veelzijdige kennis van de natuur en je omgeving, bleef je steeds discreet, bescheiden en zeer bereikbaar. Bij vele wetenschappers dwong je hiermee respect af. Je was voor ons evenzeer een boegbeeld en voortrekker voor het Blankaartgebied als Paul Houwen, die je nu veel te snel gevolgd bent.

De zalige belevingsmomenten zijn niet te tellen. Van hoeveel excursies en meerdaagse uitstappen hebben we samen met Cien zo genoten? Met jou aan het roer van de Putoor de Blankaartvijver verkennen. Langs het strand jutten en golfbrekers inspecteren op zoek naar zeedieren. Met vaste hand torenvalken ringen, mistnetten nazien, nestkasten timmeren. En zeker kunnen we de vele gezellige babbels nooit vergeten, als het kon gezeten rond een tafel, genietend van een sigaar en een boompje kaarten.

We kenden je als een veelzijdig doe-mens, steeds bereid om advies te geven bij technische probleempjes. Eens op dreef was je een zalige entertainer, gevat maar doorspekt met fijne humor, zo herkenbaar met je wat rauwe en tegelijk warme stem en pretogen. Je maakte er geen geheim van binnenkort, met meer tijd in het vooruitzicht, in nieuwe uitdagingen te stappen en samen met Cien verlangend uit te zien naar een eerste kleinkindje.

Voor die innemende en hartelijke mens Bart moeten wij nu ook missen. Lange reizen waren niet echt je ding. Voor Cien, je kinderen en vele vrienden zal deze langste reis moeilijk te aanvaarden zijn.



De bestuursleden en leden van Mandelstreke