

## BIJ HET VERVANGEN VAN ENKELE TROUWE, GOEDE BESTUURSLEDEN.

In de laatste bestuursverkiezing van 16 november hebben Adhemar Lagrou, Jozef Leoën, en Jaak De Poorter zich niet meer herkiesbaar gesteld.

Wij voelen ons enigszins treurig en onzeker na zij, gedrieën samen, het roer verlaten na zovele jaren trouwe dienst, inzet en ervaring. Als goede vrienden hebben wij vele uurtjes met hen samen doorgebracht, gediscussieerd, gebabbeld, gelachen en weinig of nooit gekibbeld. Tussen pot en pint, afgewisseld met vele grapjes en kwinkslagen, soms in een walm van rook, hebben we veel vergaderd en gepland, dikwijls tot in de kleine uurtjes van de nacht.

De meeste leden zullen wel niet beseffen waarover wij zolang te vergaderen hebben. Welnu er wordt dikwijls in die vergaderingen lang gewikt en gewogen om het beste er uit te halen voor de afdeling. Als er is het verleden vele mooie geslaagde avondwandelingen, uitstappen, reizen en feesten geweest zijn, dan danken wij dat onder meer aan de inzet van deze drie mensen.

Adhemar is 25 jaar voorzitter geweest. De energie en de tijd die hij voor "zijn Mandelstreke" besteed heeft, is niet in cijfers uit te drukken. Zijn speciale, eigen warm-menselijke manier van wandelingen leiden, hebben vele Roeselarenaars erg gewaardeerd. Hoeveel mensen hebben bij hem de vogels leren kennen? Hij is van einde en ver gekend als de verpersoonlijking van de wielewaalafdeling van Roeselare.

Jozef Leoën hebben wij zelden of nooit weten ontbreken op onze maandelijkse bestuursvergaderingen. Hij is de man die vele avondwandelingen op touw heeft gezet. Hoe veel reizen naar Cap Gris Nez heeft hij tot in de puntjes uitgewerkt? Is zijn drukke werkdagen blijft hij Wielewaler de hele week door, want er verschijnen niet zoveel nummers van ons tijdschrift "Door Weer en Wind" of Jozef signaleert ons zijn speciale waarnemingen. Samen met Jaak De Poorter heeft Jozef gezorgd dat er vele duizenden franken in de Wielewaalkas terecht kwamen: zij organiseerden vroeger de bals in de Karre, en toen dit niet meer kon waren zij beiden de motor van de Wielewaalfeesten met tombola zoals wij ze nu kennen.

Onze afdeling heeft steeds beroep mogen doen op Jaak De Poorter. Hij is vele, vele jaren ondervoorzitter geweest. Hij is de wijze man, boordevol levensspreuken. Wanneer de meningen uiteenliepen over de praktische uitwerking van één of ander project, kon hij met een klare kijk op de zaken, de knoop doorhakken. Het mag ook wel eens duidelijk geschreven worden dat Jaak steeds heeft ingestaan én voor de bestelling én voor de financiering van het verzorgde drukwerk waarmee onze Wielewaalfeesten worden aangekondigd.

Wij zijn deze drie mensen echt erkentelijk en dankbaar. Wij hebben ook dikwijls lang vergaderd... omdat wij graag samen waren. Als bestuursleden zijn wij allemaal naar elkaar gegroeid, wij zijn echte vrienden geworden. Dit precies is de kern, en zal de kern blijven van elk goed bestuur. In een bestuur moeten uiteraard kenners zitten, maar echte vrienden waaraan veel mag gevraagd worden, zullen we nooit kunnen missen.

Beste Adhemar, Jaak en Jozef dit is geen afscheidsbrief. Wij rekenen verder op U. Wij willen U op onze uitstappen en vergaderingen niet missen. U blijft onze raadsheren voor komende problemen. Maar zoals één van jullie drieën het gezegd heeft: "*de jongeren moeten aantreden*", kunnen we dit beamen.

ONS NIEUW BESTUUR bevat twee nieuwe en jonge leden:

Jan Roelens, dokter - patholoog uit Roeselare  
Bart Victoor, handelaar uit Rumbeke

Werden herkozen:

Mariette Dumoulin  
Pol Ingelaere  
Henri Tilleman

De andere leden zijn:

Jo Vanhoorne - Goethais  
Piet Desmet  
Peter Hantson  
Louis Hindrickx

Aas onze nieuwe bestuursleden: proficiat, hartelijk welkom, we verwachten allen veel van U.

Aan het hele bestuur: *"voortdoen, het gaat goed"*.

Pol, voorzitter

P.S. Dank aan Piet en Peter voor de flinke les in ornithologie en de mooie vogeldia's.