

IN MEMORIAM ALBERT LAPEIRE

Ere-medevoorzitter van de Wielewaal-afdeling "De Mandelstreek"
Twaalf jaar medevoorzitter (1959-1971)



tekening Gilbert van Avermaet

ALBERT was een bekend en geëerd bedrijfs- en verkoopsleider, die door menselijke omgang en behulpzaamheid van iedere zakenrelatie een vriend maakte.

Voor ons blijven de talrijke herinneringen aan Albert bewaard in het bloeien van ons verenigingsleven. Bij aanraden van een actieve jeugdgroep waaronder Paul Houwen, Antoon De Roo, Rik Crabbe en Jan Deheegher, aanvaardde hij graag het medevoorzitterschap van onze afdeling in 1959. De toen vijftigjarige was het idool van onze Wielewaal-jeugd. Bij hem kwamen ze aankloppen om hulp en raad; gedurende het verlof en de weekeinds deden ze beroep op zijn vrije tijd en zijn wagen; zijn leerden hem de vogels, hij leerde hen het wondere leven van harmonie en begrip.

Bij de uitstappen was zijn plaats midden achteraan in de bus, weerom omringd door de jongeren. Hij vertelde plezierige gebeurtenissen uit het Wielewaal-leven en was de voorzanger. Hij zong de liederen van zijn jeugd en hij zong de liederen van de jeugd.

Zijn taak als medevoorzitter was behulpzaamheid aan iedereen en waar hij kon. In 1971, lichamelijk uitgeput door ziekte, vroeg hij aan het bestuur deze taak over te dragen aan Jaak Depoorter.

De Wielewaal is deze minzame man veel dank verschuldigd. Zijn herinnering doet ons overwegen dat niet de kennis van de ornithologie het voornaamste is als Wielewaler, maar het beleven en het belijden, het blijde uitdragen van het ideaal de natuur-schoonheid te eerbiedigen.

Aan Mevrouw en Zijn kinderen betuigen wij de oprechte deelneming van het bestuur en al de leden van de Wielewaal-afdeling "De Mandelstreek".

De Voorzitter.