

Vier fietsers door weer en wind

Tijd om even te pauzeren, want ik bereikte zonet de 10000 km met mijn nieuwste fiets. Op zich misschien peanuts t.o.v. een geoefend wielrenner, maar als puur functioneel fietser toch niet onbelangrijk als je beseft dat onze auto deze kilometers ondertussen niet heeft gereden. Op een bankje met zicht op wat aalscholvers en het gelach van een groene specht maak ik de balans op van het engagement dat ons gezin welgeteld 1 jaar terug aanging.

Het begon allemaal met Sint Maarten die voor onze zonen een kilometerteller bracht ..., dit was meteen de aanleiding om toch eens bij te houden welke afstanden we met ons vieren zoal met de fiets rijden. Ons plan was geboren : wekelijks zouden we op zondag bij ons aperitiefje de kilometertellers van de fietsen noteren, maar ook deze van de enige wagen. Reeds lang geleden deden we onze tweede wagen al bewust weg – toegegeven: het helpt natuurlijk dat onze werksituaties dit toelaten.

Onze uitdaging: Met 4 fietsers in één jaar tijd minstens evenveel kilometers halen als onze auto!

Wat ludiek en experimenteel begonnen was, werd gaandeweg meer en meer een doel, een uitdaging, en misschien wel naar het einde toe een harde strijd. We ontwikkelden een reflex: bij elke verplaatsing stelden we onszelf systematisch de vraag of het ook met de fiets kon. Het begon met de kleine ritjes naar de bakker om de hoek en eindigde bij ons in extremis met een ritje van ca 75 km op Allerheiligen naar ons ouderlijke huis. Wie zich 1 november herinnert, weet dat het die dag niet zo'n schitterend weer was; maar ook het weer is minder en minder een reden om de auto te gebruiken : een mens kan zich tenslotte naar de weersomstandigheden kleden.

En dan nu de cijfers:



In het totaal reden we zo'n 24.000km, voor velen een minimum op de teller van hun vierwieler, voor ons iets meer dan de helft van onze tweewielers. U had het natuurlijk al door, de resultaten zijn gewoon schitterend! We haalden samen gemiddeld evenveel kilometers met onze fietsen als met onze wagen en zijn dan ook héél tevreden dat we onze uitdaging haalden. In euro's kan dit uiteraard tellen, maar voor ons was het vooral te doen om het respect voor de natuur. Een beetje opzoekwerk leert ons dat we hiermee evenveel CO2 bespaarden als 60 bomen in één jaar kunnen zuiveren.

Het brengt ons gezin in elk geval ook de nodige fysieke ontspanning en dit zonder een duur fitnessabonnement. Met de fiets verlies je veel minder tijd om parking te zoeken en ook de filestress gaat aan ons voorbij. We zijn na ons experimentele jaar nog moeilijk te overtuigen om te stoppen. Integendeel, we gaan gewoon door en met evenveel enthousiasme zullen we wekelijks de tellers blijven noteren.

Wij gingen de uitdaging aan, misschien durven jullie dit ook ...

Karel, Ward, Lieve en Filip

