

Eerst verkenden we de weilanden in de omgeving van Oostkerke. Witte vlekjes in de verte trokken onze aandacht. Een groepje kleine zwanen liet zich bewonderen in de opgestelde kijkers. Wulpen vlogen jodelend over.

Via smalle polderwegen trokken we verder richting Nederland. Vanop de dijk, bij Groede, keek ik uit op een voor mij althans, nieuw natuurontwikkelingsgebied "de Blikken". Guido gaf de deskundige uitleg, altijd even enthousiast, terwijl Bart, zijn zoon, de kijker opstelde. Ondanks de barre koude, konden wij toch genieten van brandganzen, allerhande steltlopers, en de vele eendesoorten in prachtkleed. We reden rond het gebied en bleven nog even stilstaan bij een groep kolganzen. Straks vertrekken ook zij terug naar hun broedgebied. Op de kreek dreven een 4-tal koppels grote zaagbekken. Schitterend die mannetjes en maar paraderen.

Tot slot namen we afscheid van Guido en Bart en waar kan het beter dan aan de achterkant van het Zwin. We hadden gehoopt om nog de kleine zilverreigers te kunnen zien maar die waren reeds vertrokken naar hun slaappleats. Het werd dan ook voor ons tijd om naar Roeselare terug te keren.

Met dank aan onze gidsen, aan alle meegenieters en hopelijk gaan de nieuwe leden uit Rumbeke nog dikwijls mee.

Ria

Bosplantactie Vierkaven

18/03/07

Zoveel auto's... Er is hier veel volk! Snel in mijn laarzen schieten en op stap.

Wat zeker opvalt zijn de vele jonge gezinnen met kleine kinderen. Allemaal hebben ze kleine en grote spades bij en wandelen richting grote tent. Hier kan iedereen zijn boom of bomen kopen.

Een eind verder op is elk gezinnetje, maar ook jeugd- en jongerenorganisaties aan het planten. Bos en Groen boort er nog extra plantgaten bij: 6000 boompjes zijn verkocht en moeten vandaag allemaal de grond in.

De gestructureerde aanleg van het gebied, vooral langs en in de nabijheid van de beek en lage weiden kan ik waarderen. Dit komt hier nog goed! Chapeau boswachter en bestuurslid Mathieu Foré!



Gelukkig dat er een zinvolle link ligt tussen het aanplanten van bossen en het anti-kankerproject – Kom op tegen Kanker!

De positieve sfeer kan helemaal niet op als we ook een zone bewandelen dat als een geboortebos is ontworpen.

Een dreigende wolk drijft mij de tent in waar we bij een goede pint nog wat nakletsen. Door een maartse bui achternagezeten rijd ik content terug naar huis.

Reporter ter plaatse: Peter de Mossenman